

DARGAUD

Collectie Charlie 52

AUTHEMAN

ROUSSEAU

# CONDOR

## AFSPRAAK IN YU-MOON



AUTHEMAN

# CONDOR

ROUSSEAU

## AFSPRAAK IN YU-MOON



Redactionele verzorging Nederlandse uitgave :  
Van der Heide producties, Zandvoort

Uitgever :

**DARGAUD**  **BENELUX**

Paul Meur Spaaklaan 17 - 1060 Brussel (BELGIE)



De kapitein van de "Moëna", een vrachtschip dat vaart tussen Marseille en Yu-Moon. Hij heet officieel Francis Merle, maar z'n bemanning noemt hem Condor vanwege z'n coltrui en z'n snaveleus.



Condor heeft alles geprobeerd om zijn oude vriend Marius Casanova terug te vinden... Ik geloof dat hij nu alle hoop heeft verloren...



Waarom hebt u dat dossier opeens nodig, chef? Zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Een nijvere medewerker van de Franse geheime dienst in Yu-Moon heeft ons een vreemd document gestuurd...



OH! GROTE GENADE!



Heb je een plan, Carlier?



Ik houd u op de hoogte, commissaris!



Op de weg van Marseille naar Marignane  
geeft de oude 404 alles wat hij onder z'n  
motorkap heeft...



met twee wielen door  
de bocht en piepende  
remmen...



... Een afscheid  
zoals in vroeger  
tijden...



Condor blijft totdat de Boeing  
van de Lufthansa met gierende  
straalmotoren opstijgt...



Vergeleken met dat lawaai  
lijkt het nu stil in de vertrekhal.



Hebt u mevrouw  
laten  
vertrekken?



Dat was onverstandig!





Mevrouw is zeer actief! Een echte moderne vrouw, met drukke bezigheden, ambities en bovendien een fraai hoofd op de schouders!



Het is aan u, mijnheer, om haar dat hoofd te doen verliezen. Ik ken slechts één universele ambitie van de mens, en dat is het streven naar...



...geluk! Eh... gaat u naar marseille?



Nauwgezette bestudering van de moderne wereld heeft me laten concluderen dat er geen mondiale oplossing is voor het geluk van de mens. Daarom stel ik de individuele aanpak voor. Geluk à la carte, om zo maar eens te zeggen.



Mag ik mij voorstellen: Professor Omega...



Mijn e-mail adres is omega@-omega.fr. Ik beantwoord drie keer per dag de vragen die me gesteld worden.

Daar weet ik allemaal niks van.



Ik verwacht er veel van. Volgens mij krijg ik binnen afzienbare tijd een heleboel concurrentie.



Dank u, en vergeet niet: omega@omega.fr!



De kleine man laat in de Peugeot de lavendelgeur van zijn after-shave achter en een klein vleugje optimisme...



De Roucas Blanc \* baadt in het schitterende septemberlicht.



Het is stil in huis. Het gezang van de vogels is weliswaar duidelijk hoorbaar door de open ramen, maar het gelach van Eva ontbreekt...



Niet te geloven!



MARTHE!



Ooh... Stoor ik?

Helemaal niet. Dit is Rose, mijn zuster.



Kapitein Francis Merle, maar zijn vrienden noemen hem Condor.



Mijn zuster heeft onlangs haar man verloren. Ze logeert een tijdje bij mij...



... om een beetje op verhaal te komen, nietwaar, Rose?

Mijn condoleances, mevrouw...



\* wijk in Marseille









Wat heeft hij met Casanova te maken ?

Tot nu toe niets. Savignac wordt aangepakt wegens valse facturen, maar vanochtend stuitte ik op een vreemd document...



Het klad voor een fax of een telex aan een dochteronderneming in Yu-Moon. Niet onderkend, uiteraard, en gericht aan een zekere meneer XXX.



De schoften !



Er is nog niets verloren. Casa zit om de een of andere reden in de bak, maar hij leeft nog ! Waardenk je aan ?



Het is vandaag de 7e. Dan hebben we nog drie dagen. De "Moëna" is op dit ogenblik in Yu-Moon. Ik neem 't eerste vliegtuig. Dan ben ik er voor de 10e.



Luister, denk aan de diskettes. En bel het vliegveld. Zorg voor een ticket op naam van Francis Merle, voor het eerste toestel naar Yu-Moon.

Zo, dan kun je me nu de details vertellen...



... van deze zaak.

In het café om de hoek ik heb behoefte aan een kop sterke koffie.



Inspecteur Carlier heeft kennelijk de gewoontes van zijn baas Marius Casanova overgenomen. De viriele aanpak van de vechtjās...



...verdwijnt in aanwezigheid van vrouwen en maakt plaats voor die van de verleider. De twee koppen koffie worden in bloemrijke taal besteld.



Toen Casa de zaak op Yu-Moon wilde uitzoeken, nam niemand hem serieus.



Nu schijnt hij gelijk te gaan krijgen. De Aziatische mafia en de Franse bedrijven hebben een raffijn systeem ontwikkeld om de enorme opbrengsten van de drugsmokkel wit te wassen...



Diverse schaduwfirmas versturen nepfacturen aan SICASE. De DPC -Data Processing Company- verwerkt zogenaamd elektronische gegevens.



Casa heeft vast ontdekt dat het niet meer was dan een brievenbusfirma, zonder personeel of iets, en dat er toch gigantische winsten werden gemaakt...



Condor laat het laatste restje koffie ronddraaien in z'n kopje en drinkt het in één teug op.



Ik geloof dat ik het snap.

Het lot van Casa ligt in jouw handen!















Hou alsjeblieft je mond, Duroc! Spaar me je verhandelingen over de relativiteit van de vooruitgang. Als het aan jou lag, leefden we nu nog in het Stenen Tijdperk!



Ik heb helemaal niks gezegd! Ik herinner je je er alleen maar aan dat je me een fles champagne schuldig bent.



Proost, De Vamblis!  
En nog vele jaren!

**PROOST!**



Op de koopvaardij  
en haar meest  
beschaafde dienaar!

Op de Vamblis!

Dank u, heren.  
Ik ben zeer...



...CONDOR!

Schenk een glas in  
voor Condor!



Het dek van de  
"Moena" is het  
toneel van een  
vrolijk, doch  
luidruchtig  
drinkgelag...



De Vamblis blaast de  
enige kaars uit op de  
taart die Yango voor  
de jarige heeft  
gebakken...



Hij viert altijd zijn verjaardag - op 9 september - maar hij houdt zijn geboortedaag angstvallig geheim... Ongetwijfeld dezelfde ijdélheid...



...die hem ertoe brengt regelmatig zijn haar en snor zwart te verven. Het feest verdringt de ernst van de situatie voor even naar de achtergrond...



Heb je even, Duroc?

Voor heel even maar...

Is alles klaar voor morgen?



Zodra ik je telex ontvang, heb ik volgens jouw instructies twee auto's gehuurd.

Radio-verbinding?



Een radio-telefoon. 4 kilometer bereik. Ik heb ook wat foto's van de gevangenis gemaakt...



De gevangenen worden om 8 uur vrijgelaten. Door de vele formaliteiten wordt het meestal half negen...



Mooi. Morgenochtend 6 uur iedereen aan dek. Ik ga pitten. Ik heb de laatste 24 uur geen oog dichtgedaan.



Welterusten, kapitein.



HÉ, WACHT EVEN!





Je zet wel veel op het spel voor die stiefkop van een Casanova!



Hij is in gevaar. De Organisatie zit achter 'm aan.

Hij heeft zich altijd nog kunnen redden.



Hij is een vriend!

Stiefkoppen, allebei!



Vergeet me niet bij zonsopgang te wekken, ouwe uil!



Tussen haakjes...  
Je gaat morgen met mij mee.  
In de eerste auto.



Eindelijk een vriendelijk woord.



*Nä het feest is alleen nog het geroezemoes van de stad te horen. Op de "Moëna" doven de lichten één voor één. Alleen de gangboordlampen verspreiden nog een vaal licht...*



Lang na middernacht is alleen  
de Vambliis nog aan dek...



Hij trekt aan de sigaar die hij vanavond  
heeft opgestoken, denkend aan zaken die  
even mysterieus blijven als zijn leeftijd...



Het eerste ochtendgloren  
ontketent een ongekende  
activiteit aan boord van  
de "Moëna"...



Het is nog fris. Dat helpt de  
mannen wakker te worden...



Radio-  
contact...





...halen hem langzaam in  
en maaien hem met een  
mitrailleursalvo neer...



Parkeer in de buurt van de  
zwarte auto. Zodra  
Casanova naar buiten  
komt, zet je ze klem.  
Wij zorgen voor de rest.



Begrepen.  
Pas op, de poort  
gaat open.



Klaar om op  
te trekken...



KLANG

Casa is er niet bij?!



BOOM BOOM BOOM











Ze waren er eerder dan wij...

We gaan ze achterna!



Te gevaarlijk, ze hebben ons gezien... Duroc moet het overnemen.



OK! We zetten de achtervolging in. Tot straks, op de 'moëna'!



Ze hebben niet alles verteld...

Als ze in contact staan met Casanova, weten we dat gauw genoeg...



Het meisje werkt in een restaurant bij de haven...



Laat ze niet ontsnappen! Geef gas!

Wat dacht je dat ik doe?! Die vagen heeft heel wat pk's, hoor!



Vervloekt!... Hallo? Duroc hier... Condor, hoor je me?



We zitten buiten het bereik!



In het hermetisch afgesloten, air-conditioned vertrek dringt geen stadsgeruis door. Een dik tapijt smooft elk geluid van voetstappen.



Het reukvat verspreidt een zware, oosterse geur.



Heb je nieuws?



De Organisatie heeft besloten de Franse smeris te elimineren. Op dit moment is hij onvindbaar...



Als ik u een raad mag geven, meneer Zwang, dan zou ik er alles aan doen om Casanova te vinden voordat de Organisatie dat doet.



Meneer Zwang werpt een blik uit het raam dat een schitterend uitzicht biedt over de baai van Yu-Moon.



Ik luister.

























Condor ziet door de patrijs-  
poort een sampan. Hij volgt  
met zijn blik het blanke  
silhouet dat behendig de  
wrikriem hanteert...



Het scheepje doorsnijdt het  
zilveren spoor van maanlicht  
op het zwarte water en  
verdwijnt in de nacht.



In dit land verbergen lieflijke beelden  
een duistere werkelijkheid...

Ik wil niet overkomen  
als een drammer, maar  
ik heb toch echt een  
handtekening nodig...



Een eenvoudige paraaf mag  
wat mij betreft ook...



**DONDER OP MET  
JE PAPIEREN!**



Vanavond ziet hij er  
behoorlijk bedonderd  
uit. Bekomt de  
Kantonese rijst  
hem soms niet?







Iedereen blijft als aan de grond  
genageld staan kijken naar de  
houten kist.



De schoften!  
Hij is dood!

Haal nog twee mannen.  
We brengen 'm aan dek!



Aan de lange reis van  
Marius Casanova is een  
eind gekomen...



Als een oude zwart-wit  
film, waarin de Corsicaanse  
smeris de hoofdrol speelt,  
flitsen de herinneringen  
door Condors geest. Casa  
door zijn vrienden, met z'n  
Bogart-kop en z'n botte  
optreden als hij zich boos-  
aardig voor wilde doen.

Je hebt gedaan wat je kon.  
Je hebt jezelf niets te  
verwijten.







Het is gegaan zoals u had voorspeld, meneer Zwang. De moord op Casa-nova is ten behoeve van drie getuigen van de Organisatie in scène gezet. Een sterk slaapmiddel en een kogel...



...in z'n hart. Het was uiteraard een losse flodder.



De Organisatie denkt dat Casanova dood is, en over enige tijd zal hij justitie de informatie geven waarmee het netwerk van uw concurrent kan worden opgerold...



Dan hebt u vrij spel, meneer Zwang. Dan kunt u uw eigen netwerk opzetten en de grootste drugmarkt ter wereld beheersen!



Die avond vindt er op de "Moëna" een geïmproviseerd feestje plaats. Dat zijn vaak de leukste. Alle fiessen die aan boord zijn sneuvelen...



...de eerste keer dat de Organisatie me te pakken kreeg...

...zetten ze me onder de dope en gooiden me ergens in een hoek...



Gelukkig deed de politie die dag een inval...

...Helaas...



Helaas dachten ze dat ik bij de bende hoorde en smeten ze me in de nor wegens het gebruik van verdovende middelen...



Dat ik, Casa, voor een boef word gehouden is tot daar aan toe, maar dat ze denken dat ik verslaafd ben, dat gaat te ver!



...DAT IS EEN SCHANDAAL!

HA HA HA!

HA HA HA HA!



Op 12 september begint de "Moëna" met een voltallige bemanning aan de terugreis naar Marseille. Aan boord ontbreken alleen Kino en haar grootvader. Ze hadden Marius' aanbod om mee te gaan naar Frankrijk afgeslagen.





Casa herleest diverse keren de brief van Kino's grootvader, geschreven in een bijna schools handschrift: "...Kino heeft ander werk gevonden en ze heeft een jongeman ontmoet. We beginnen hier aan een nieuw leven en we hebben niet het recht dat af te breken..."



Marius brengt veel tijd door aan de verschansing. Hij knijpt zijn ogen tot smalle spleetjes tegen het felle licht en zijn geërfdde gezicht glinstert van het zoute buiswater. Hij lijkt intens te genieten van elk moment van zijn herwonnen vrijheid...



Casa! Ik moet je spreken!

Zal ik je 'ns wat zeggen?  
Afgezien van Corsicaanse liederen is er geen mooiere muziek dan die van de zee!















Marius stelt op eigen gezag de datum van de doop vast. Aan de plichtigheid valt niet te ontkomen. En aan het bijbehorende feest nog minder...



Mag ik je mijn toekomstige schoonzoon voorstellen, Rose-Camille. Hij is net afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur...



Dus je bent toch gekomen...

Ik ben blij je gezond en wel te zien...



Onze dochter krijgt niet elke dag een kind.



Laat de champagne-kurken knallen!





"Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing  
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen".  
© Copyright 1998 by DARGAUD ÉDITEUR PARIS  
© Copyright Nederlandse taal DARGAUD BENELUX BRUSSEL  
Wettelijk dépot : d/1998/2377/01  
ISBN/CIP : 90-6793-475-5

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave :  
Van der Heide producties, Zandvoort,  
Distributie voor Nederland :  
BETAPRESS B.V. - Burg. Krollaan, 14 - 5126 PT GILZE  
Distributie voor België :  
STANDAARD UITGEVERIJ - Belgiëlei, 147 A - 2018 ANTWERPEN  
Printed in France by **Partenaires-Livres®**

Printed in France  
by **Partenaires-Livres®**



## AFSPRAAK IN YU-MOON

Kapitein Francis Merle, bijgenaamd Condor, heeft alle hoop verloren om zijn vriend Marius Casanova terug te vinden. Wanneer bij de financiële recherche in Marseille een document van de Franse inlichtingendienst in Yu-Moon boven water komt, verandert de zaak echter dramatisch. Condor aarzelt geen moment en vertrekt naar China...



9 789067 934756

## EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS:

1. Condor: DE GIJZELAAR
2. DEMOS DE WREKER
3. Op zoek naar de tijdvogel: DE HOORN VAN RAMOR
4. Thomas Noland: ENKELE REIS NAAR DE HEL
5. DE HONDENMENNER
6. HET KERKHOF DER DWAZEN
7. Thomas Noland: DE LAATSTE STROHALM
8. Op zoek naar de tijdvogel: DE TEMPEL DER VERGETELHEID
9. Condor: ALARM IN AFRIKA
10. Cliff Burton: MYSTERIE IN WHITEHALL
11. Dick Herisson: DE SCHIM VAN DE TORERO
12. De onaantastbaren: LADING VOOR CHINA
13. Op zoek naar de tijdvogel: DE JAGER
14. Dick Herisson: DE OOR-ROVERS
15. De onaantastbaren: HET MEISJE IN DE KOOI
16. Cliff Burton: DE GEEST VAN VICTORIA
17. HET MERKTEKEN VAN DE HEKS
18. De onaantastbaren: SLAVINNEN VAN HET OOSTEN
19. Het merkteken van de heks: DE WOLVIN
20. Condor: HET RIJK VAN DE PACIFIC
21. Thomas Noland: DE WEES VAN DE STERREN
22. Dick Herisson: DE LAATSTE AKTIE
23. Tristan: DE MAGIËR VAN BRANBERRY
24. Tristan: HET EILAND VAN DE DRIE KONINGEN
25. Het merkteken van de heks: DE HANEKONING
26. Léo Tomasini: DIVINE JUSTICE
27. Andreas de Florentijn 1: DE DOOD OP DE BRANDSTAPEL
28. Andreas de Florentijn 2: DE NACHT VAN HET GIF
29. Tristan: DE ROEP DER DRUIDEN
30. Cliff Burton: DE DEMONEN VAN FLEETWOOD
31. Andreas de Florentijn 3: HET NOODLOT
32. Thomas Noland: GESTRAND IN DE JUNGLE
33. DE "STEEL ANGELS"
34. De onaantastbaren: NEW YORK - NEW YORK!
35. De onaantastbaren: DE TERREUR VAN DE PIRANHA
36. Léo Tomasini: KOMPLOT IN ZAÏRE
37. De "Steel Angels": DE DOOD UIT DE HEMEL
38. De "Steel Angels": DE ABESSIJNSE ROOS
39. De "Steel Angels": DE KLAUWEN VAN DE ADELAAR
40. Tristan: HET ELIXIR DER VERGETELHEID
41. Dick Herisson: DE VAMPIER
42. Melmoth: DE WEG NAAR LONDEN
43. Condor: HET TESTAMENT VAN MARIUS CASANOVA
44. Tristan: BOLBEC DE ZWARTE
45. Dick Herisson: DE TERUGKEER VAN DE ZEEDEMON
46. Condor: MUITERIJ OP DE MOËNA
47. Melmoth 2: MARY SHILLING
48. Tristan: IANNA
49. Dick Herisson: BROEDERS IN HET KWAAD
50. Tristan: DE VEROVERAARS VAN DE ZON
51. Dick Herisson: DE TOMBE VAN ABSALOM
52. Condor: AFSPRAAK IN YU-MOON